



# PHÚ LÂU NA

# I. Phú-lâu-na được Phật thọ ký



Phú-lâu-na sanh trong một gia đình giàu có ở Ấn-Độ, được cha mẹ thương yêu, nhưng ngài sớm biết rằng đến một lúc nào đó, mọi vật chất trên đời đều bị huỷ hoại.



Vì vậy lhi lớn lên, ngài quy y Phật và đắc quả A-la-hán.



Một hôm trong pháp đường, Đức Phật giảng về bốn sự nhân duyên túc thế. Phú-lâu-na nghe xong, rất cảm động, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh trang áo cà sa,...



... rồi đi tới trước mặt Phật, dảnh lè sát đất.

**Bốn sự** : Chuyện của bản thân mình ★ **Túc thế** : Kiếp quá khứ ★ **Bốn sự nhân duyên túc thế** : Các nhân duyên ở đời trước của mỗi người.



Tôn giả không dùng lời để phát biểu mà vỗ hai tay vào ngực của mình.

**Hiểu ý Phú-lâu-na, Phật nói :**

Phú-lâu-na,  
thầy tinh tấn tu học,  
hết lòng hỗ trợ Ta tuyên  
dương chân lý. Ngày  
sau thầy sẽ thành  
Phật.





Phú-lâu-na cung kính dành lễ Phật rồi di nhiễu bên hữu 3 vòng...



... và trở về chô ngồi, rơi lệ.

Các tỳ kheo lấy làm lạ, nghĩ thầm.



Để giải đáp các thắc mắc ấy, Phật nói tiếp :

Này các  
tỷ kheo ! Phú-lâu-na là  
người khéo thuyết pháp, tương lai  
sẽ thành Phật, hiệu là *Pháp Minh Như Lai*.  
Các thầy chờ nghỉ rằng Phú-lâu-na chỉ giúp  
Ta trong kiếp này ! Ở nhiều kiếp quá khứ,  
Phú-lâu-na đều có trợ duyên cho  
Như Lai và luôn luôn là người  
thuyết pháp đệ nhất.



\* Thọ ký : Dự ghi, dự báo những điều sẽ được nhận thấy trong tương lai.

## II. Vị tỳ kheo ưa nói thẳng

Phú-lâu-na  
không ưa những  
người mặc áo cà  
sa, xưng là đệ tử  
Phật nhưng làm  
việc gì cũng vì  
mình, chứ không  
vì Phật pháp.

Ngài thường nói  
thẳng với họ  
những gì ngài  
suy nghĩ.



Các vị không nên làm  
những việc trái với lời dạy của

Thế Tôn ! Không nên khuyên người khác  
bố thí mà mình lại ưa cất giữ tiền bạc ; giảng  
rằng ngũ dục là có hại mà mình lại đắm chìm trong  
ngũ dục. Thế Tôn từng dạy ai có lỗi mà biết sửa lỗi, thì  
đó là người đại thiện. Tôi và các vị cùng học một  
thầy, vì lòng mong muốn Phật pháp được弘扬  
thịnh, tôi mới có những lời này. Hy vọng  
rằng từ nay về sau, chúng ta dũng  
mạnh phát tâm tu học.



Những lời trung thực của tôn giả đã làm cho các tỳ kheo  
cảm động...

Hôm đó Phú-lâu-na đi ngang qua một vùng rừng núi, nơi có một số tỳ kheo đang ẩn cư, bèn đến hỏi thăm :



Nếu Phật pháp  
đễ truyền, chúng sanh  
để độ thì chúng ta đã không  
theo đuổi các công việc đang  
làm. Chính vì việc hoằng hoá rất  
khó khăn nên chúng ta mới hăng  
say thi hành nhiệm vụ. Hiện giờ  
nước Bạt-đà rất cần sự có  
mặt của chúng ta.



Các tỳ kheo ăn cư xúc động trước những lời chí tình của  
Phú-lâu-na, liền cùng đi với tôn già...

## Ngày nọ, một tỳ kheo hỏi Phú-lâu-na :

Tôn giả đến  
nơi nào thì ở đó cỏ  
rậm, rừng hoang biến thành  
thánh địa ; người cứng đầu, cứng  
cổ trở thành thiện nhân. Ngoài Thế  
Tôn ra, không ai thuyết pháp  
thành công như tôn giả.

Ngài làm sao được  
như vậy ?



Người tâm  
thường như tôi đâu có  
sức nào làm cho người khác  
cảm động. Làm cho người khác  
cảm động, chính là Thế Tôn. Trước  
mỗi lần thuyết pháp, tôi luôn  
hướng về Thế Tôn, cầu  
nguyện Ngài hỗ trợ.





Các tỳ kheo nghe xong, khâm phục, chắp tay khen ngợi.

### III. Nơi đâu cũng là quê hương



Phú-lâu-na không trú cố định tại một nơi mà phiêu bạt như  
cánh chim. Ban ngày ngài ở đại lộ, đường núi, tùy duyên  
mà thuyết pháp...



Chiều đến, ngài trọ thiền bên cội cây, bờ suối.



Ngài xem nơi nào cũng là quê hương của mình. Đôi khi vì muốn Phật pháp có mặt lâu dài, ngài vận động dân chúng xây tịnh xá, giảng đường.



Nhưng sau khi xây cất xong, ngài thỉnh một vị tỳ kheo tài đức đến đó trụ trì, còn mình thì lại như áng mây. Ngài chưa từng xem một tinh xá hay một giảng đường nào là tài sản của riêng mình.

Ngài thường phát biểu : “Nói pháp là để cho chúng sanh nghe, chứ không phải để cho mình nghe.

Vì vậy, bằng những lời rõ ràng, ngài giảng rất dễ hiểu, các thính giả tiếp thu nhanh. Gặp hàng người nào nên nói pháp nào là sở trường của Phú-lâu-na.

● Trước một thầy thuốc, tôn giả nói :

— Quý thầy trị lành những bệnh về *thân* nhưng các bệnh **THAM, SÂN, SI** ở trong lòng người, quý thầy trị như thế nào ?

— Thưa tôn giả, chúng tôi không trị được các loại bệnh đó. Ngài có cách nào không ? — Các thầy thuốc hỏi lại.

— Có. Giáo pháp của Thế Tôn như nước cam lồ, đủ sức rửa sạch mọi cầu uế trong lòng người, trị dứt các bệnh Tham, Sân, Si.



● Khi gặp các quan chức, tôn giả hỏi :

— Các ngài trị tội những kẻ phạm pháp, nhưng có cách nào trị tội những người vô tội không ?

— Thưa tôn giả, không ai có thể bắt tội những người vô tội.

— Ngoài việc tôn trọng luật pháp, chư vị và dân chúng cũng nên phụng hành Phật pháp, vì nếu mọi người giữ được 5 giới cấm và 10 điều thiện thì đâu còn ai phạm lỗi. Khi đó công việc của chư vị rất nhàn



● Gặp các nhà nông, tôn giả nói :

— Trồng ruộng lúa là để nuôi *thân*, còn trồng ruộng phước là để nuôi *huệ mạng*.

— Thưa tôn giả, làm sao trồng được ruộng phước ?

— *Tin Phật, phụng sự tam bảo, cung kính các sa môn, chăm sóc người bệnh, nhiệt tâm đối với các việc từ thiện, hiếu thảo với cha mẹ và hòa thuận với xóm làng...* là những cách trồng ruộng phước.

Sau buổi đó, các nông dân đều làm theo lời tôn giả.



## IV. Thuyết pháp cho vua Tân-bà-sa



Nghe lời xúi giục của Đề-bà-đạt-đa, thái tử A-xà-thế mang gươm đi hành thích vua Tân-bà-sa, nhưng bị bại lộ và bị bắt. Vua Tân-bà-sa không kết tội Đề-bà-đạt-đa và nhường ngôi cho con mình.



Nhưng ngay lúc lên ngôi, A-xà-thế hạ lệnh nhốt cha mình vào ngục tối, cấm mẹ mình mang thức ăn vào đó.



Bấy giờ Phật sai Mục-kiền-liên và Phú-lâu-na vào nhà giam thăm vua Tân-bà-sa



Thưa đại vương,  
 Thế Tôn dạy bần tăng nói  
 với đại vương rằng “Các nghiệp  
 nên để nó tự kết liễu”. Bị giam cầm  
 tức là mất tự do, nhưng ở ngoài kia,  
 những người bị tiền tài, sắc đẹp,  
 danh vọng bao vây thì họ có  
 khác gì người đang  
 ngồi tù ?



Không kể ngồi tù  
 hay không ngồi tù, tất cả  
 mọi người rồi cũng phải chết.  
 Cho nên chết không phải là điều đáng  
 sợ. Điều đáng sợ là sau khi chết, ta  
 không có chỗ tốt đẹp để về. Phật  
 dặn đại vương hãy niệm danh  
 hiệu Phật A Di Đà...





Vua Tần-bà-sa nghe xong, trong lòng rất yên ổn. Một thời gian sau, ngài vãng sanh.

## V. Một tỳ kheo dũng cảm

Có lần sau một mùa an cư, Phú-lâu-na đến gặp Phật.

— Bạch Thế Tôn, xin cho con đến nước Du-lô-na.

— Nay Phú-lâu-na, đi hoằng pháp là rất tốt, nhưng thầy không nhất thiết phải đến đó. Hãy chọn nơi khác.

— Bạch Thế Tôn, hễ nơi nào có chúng sanh đáng độ, thì con cần phải đến đó.

— Du-lô-na là nước nhỏ, ở nơi hẻo lánh, đường giao thông không thuận tiện, dân chúng hung bạo. Thầy không sợ ư?

— Bạch Thế Tôn, con muốn hiến thân cho chánh pháp. Chính vì Du-lô-na ở nơi quá xa xôi nên mãi tới bây giờ vẫn chưa có ai đến đó giáo hóa dân. Con biết khi đến đó, con có thể gặp nhiều hiểm nguy, nhưng con nghĩ rằng thân xác này có gì đáng kể.

— Nay Phú-lâu-na, nếu dân tại đó không chấp nhận thầy, họ lớn tiếng mắng chửi, thì thầy làm sao?

— Bạch Thế Tôn, nếu chuyện đó xảy ra, *con thấy họ tốt*, vì họ chưa dùng gậy đánh con.

— Nếu họ dùng gậy thì sao?

— *Con vẫn thấy họ tốt*, vì họ chưa đâm chém con.

— Nếu họ đâm chém?

— *Con cho họ còn tình người*, vì họ chưa giết chết con.

— Nếu họ giết thầy?

— Nếu vậy, *con cảm ơn họ đã vô tình hỗ trợ cho đạo nghiệp của con*, giúp con đem sanh mạng báo đáp ân đức của Thế Tôn. Chỉ sợ rằng việc đó sẽ mang lại cho họ nhiều điều không tốt.

Phật khen ngợi Phú-lâu-na và bằng lòng cho tôn giả ra di theo ý nguyện.





Sau khi đánh lě Phật, Phù-lâu-na đi về hướng nước Du-lô-na giữa đoàn người tiễn đưa đông đảo.



Nước Du-lô-na đất xấu dân nghèo, không có các đô thị lớn hoặc xóm làng đông đúc. Phần lớn dân chúng sinh sống bằng nghề săn bắn. Tại đó, việc đầu tiên mà Phù-lâu-na làm, là học nói tiếng của nước này.



Nhờ vậy, tuy dân chúng nhìn tôn giả với “cặp mắt lợ lùng” trước cái áo cà sa và bình bát, nhưng khi được tiếp xúc với ngài, họ thích thú khi thấy “người này biết nói tiếng của mình”. Thế là hai bên nhanh chóng thân thiện nhau.



Tôn giả không thuyết pháp, không cho ai biết lai lịch của mình, chỉ im lặng hốt thuốc trị bệnh cho dân mà không nhận thù lao.



Hễ nghe nơi nào có người bị bệnh là tôn giả lên đường, không kể ngày hay đêm. Người bệnh thấy ngài như thấy vị cứu tinh, bởi vì ngài chữa bệnh rất "mát tay".



Dần dần, dần chúng coi ngài như là dân Du-lô-na vậy. Bấy giờ, ban ngày, ngài dạy họ cách trồng trọt ; chiều đến, ngài giảng về sự lợi ích của việc ăn chay, làm các điều lành, lánh các điều dữ, bố thí...

Chẳng bao lâu, dân nước Du-lô-na đều quy y Phật.

## VI. Kháng nghị với trưởng lão Đại Ca-diếp



Một hôm đang đi giáo hóa tại một nước xa xôi, Phú-lâu-na nghe tin Phật nhập Niết bàn, liền trở về thọ tang.

Khi ngài đến Kusinara thì lễ trà tỳ đã xong từ lâu, trưởng lão Đại Ca-diếp vui mừng, nói :



Phú-lâu-na lắng nghe. Cuối cùng ngài nói :

— Các tôn giả kết tập kinh điển như thế này, ai mà không thán phục. Riêng tôi, tôi có một ý nhỏ về 8 phép ăn uống. *Hiện giờ chư vị đã cấm các việc này :*

1. *Chứa thức ăn trong phòng ;*
2. *Nấu nước trong tự viện ;*
3. *Tự nấu ;*
4. *Tự đi lấy thức ăn ;*
5. *Đem thức ăn từ nơi khác đến ;*
6. *Ăn các thứ trái cây ;*
7. *Ăn các thứ có trong ao hồ ;*
8. *Ăn thịt cá.*

Điều đó sẽ gây khó khăn cho các Tăng, Ni. Lúc thất mùa, thức ăn khan hiếm thì làm sao ?



Đại Ca-diếp nói :

— Tôn giả nói đúng. Trước đây Thế Tôn có cho phép làm 8 việc đó, nhưng chỉ trong các trường hợp đặc biệt mà thôi.

Rồi vì hai vị trưởng lão đều giữ ý kiến của mình nên vẫn để bị bế tắc. Cuối cùng Phú-lâu-na nói :

— Chư vị đã quyết định như vậy thì tôi còn nói gì nữa ? Nhưng riêng tôi, từ nay tôi vẫn giữ theo những điều mà chính tôi đã nghe Thế Tôn nói.



Phú-lâu-na nhập Niết bàn lúc nào, ở đâu, không thấy kinh sách ghi lại, nhưng chắc chắn là sau khi Phật nhập diệt, Phú-lâu-na vẫn nhiệt tâm di hoằng hoá khắp nơi...