



# TU BỒ ĐỀ

## I. Chuyện lạ lúc Tu-bồ-đề chào đời

Truyện kể rằng vào ngày Tu-bồ-đề chào đời, tất cả đồ đạc trong nhà bỗng nhiên như bị biến mất. Mọi người rất lo lắng.

Đi mời thầy đi ! Sao lạ vậy nè ?



Các vị Bà-la-môn đến xem quẻ, nói :

Đây là điềm lành. Việc đồ đạc trong nhà biến mất lúc hài nhi vừa chào đời cho biết ngày sau, nhân vật này là một vị giải không đệ nhất

Vì vậy, chúng ta nên đặt tên cho cậu bé là KHÔNG SANH hoặc Thiện Cát.



BA HỒM SAU.

Ồ!  
Tất cả đồ  
đặc đều như  
cũ.

Lạ thật!



Tuy sanh trong một gia đình giàu có, nhưng ngay từ thuở nhỏ, Tu-bồ-đề đã không xem trọng tiền bạc, ngọc ngà. Có được đồng nào, cậu đem tặng cho người nghèo đồng nấy.



Khi gặp các hành khất ăn mặc rách rưới, cậu liền cởi đồ đang mặc tặng họ.



Này con,  
tại sao con cứ  
đem đồ đạc của  
con cho người  
khác vậy.

Thưa mẹ, tự  
nhiên trong lòng con  
muốn như vậy. Con thấy thân  
thể họ cũng chính là thân thể con.  
Khi sinh ra, con đâu có quần áo,  
bây giờ có rất nhiều. Bỏ bớt  
vài cái có sao đâu ?



Bà mẹ đã làm y như lời bà nói. Nhưng, việc bị nhốt trong nhà chưa hẳn là điều xấu : nhân dịp này, Tu-bồ-đề nghiền ngẫm các sách vở viết về triết học và tôn giáo, nhanh chóng trở thành một thanh niên có kiến thức sâu rộng.

## II. Quy y Phật

Một hôm Phật đến thăm quê hương của Tu-bồ-đề.



Trong số những người đi đón rước Phật có cha và mẹ của Tu-bồ-đề. Chàng trai Bà-la-môn này lấy làm lạ.



Thần phụ Tu-bồ-đề hiểu ý con, nói :

Cha định  
thỉnh Phật về nhà  
cúng dường. Trước mặt  
Ngài, con chớ có tỏ  
vẻ tự đắc nhé !



Thưa cha,  
mọi người coi Phật là  
bậc thánh, nhưng với con,  
ông ấy cũng chỉ là một  
người bình thường  
thôi.



Tuy nói cứng nhưng lòng  
Tu-bồ-đề đã nao núng.

Gặp mặt  
ông ấy cũng tốt. À !  
Lỡ ông không tới đây thì  
sao ? Hay là mình  
lên đi...





Đêm đó gió reo vui với ngàn lá, trăng chăm chú đếm từng bước chân của Tu-bồ-đề...

Chàng trai đến nơi, lòng rộn lên một tình cảm chưa từng có. Phật đang thuyết pháp. Đèn đức sáng loà.



Ồ!  
Dường như ông  
đang phóng hào  
quang.



Tu-bồ-đề chen vào giữa đám đông lúc nào không hay. Chàng len lén chấp tay trước ngực.



Thuyết pháp xong, Phật trở về tinh thất. Các thỉnh giả đã ra về, chỉ riêng chàng trai vẫn còn đứng trước cửa thất, lòng bồn chồn. Chàng muốn vào, nhưng lại ngại.

Thình lình có tiếng Phật từ trong phòng vọng ra.

Tu-bồ-đề,  
hãy vào đi!



Sau một hồi trò chuyện, Tu-bồ-đề nói:

Bạch  
Thế Tôn, con xin  
Thế Tôn nhận con làm  
đệ tử xuất gia.



### III. Chi khất thực nơi nhà giàu



Trong phép khất thực, các tỷ kheo đều phải tuân tự đi từng nhà một, không được bỏ sót một nhà nào.



Nhưng Tu-bồ-đề không làm như vậy : ông lặng lẽ rời khỏi nhóm và chỉ khi gặp nhà vừa ý thì mới vào.

Ban đầu không ai lưu tâm tới việc đó, nhưng lâu ngày có người nhận ra rằng tôn giả Tu-bồ-đề chỉ khát thực nơi các gia đình giàu có ; ông chẳng bao giờ ôm bát đứng trước một căn nhà lụp xụp. Nếu phải đi thật xa mới gặp nhà giàu, ông cũng sẵn lòng. Nếu “không tìm gặp”, ông đành nhìn đói.

Một hôm, có một tử kheo mỉm cười, nói với tôn giả :

— Trong thành Tỳ-xá-ly này có rất nhiều triệu phú, điền chủ,... hôm nay tôn giả chọn được nhà nào chưa ?

Tu-bồ-đề nhìn kỹ vị này rồi nói :

— Quả thật tôi có phát nguyện *chỉ đến với những gia đình khá giả*. Đó là điều làm tôi khổ tâm.

— Hèn gì mà thân thể của tôn giả không hồng hào sao được !

— Xin tôn giả đừng nghĩ như vậy. Nếu là người tham ăn, tôi đã không xuất gia. Tôi không đến các gia đình khó khăn, vì biết họ không dư dả. Nếu khiến họ phát tâm thì họ sẽ gặp cảnh lòng dư mà sức thiếu.

Trong tăng đoàn có một tử kheo có quan niệm khác hẳn Tu-bồ-đề. Đó là Đại Ca-diếp. Trong một buổi nói chuyện, Tu-bồ-đề hỏi Đại Ca-diếp về vấn đề khát thực :

— Tôn giả, vì sao ngài làm vậy ?

— Tôi đến với các gia đình nghèo là để tạo cho họ những cơ hội tu phước, giúp họ khá hơn trong tương lai. Người giàu là người đã có nhiều phước báu, chúng ta cần gì thêm hoa trên gấm. — Đại Ca-diếp trả lời.

Tu-bồ-đề gật đầu, nói :

— Khất bán hay khất phú cũng đều vì lợi ích của chúng sanh. Phật pháp có rất nhiều phương tiện, mỗi người có thể làm theo cách của mình.

Khi được biết chuyện này, Phật giảng cho hai vị nghe :

— *Khất thực chân chính là không lựa chọn nhà nào giàu, nhà nào nghèo, không được chê khen dơ, sạch. Cứ oai nghi, nghiêm túc mà đi từng nhà một.*

Tu-bồ-đề liền sửa lại quan niệm của mình.



## IV. Rơi lệ trên hội Bát nhã

Một hôm tại tinh xá Kỳ Viên, Phật dự định thuyết giảng Kim Cang Bát Nhã cho các đệ tử vừa trở về sau buổi khất thực. Tất cả các tỷ kheo tuân tự đi nhiễu quanh Phật. Phật đang nhắm mắt tinh toạ, không ai dám hỏi điều gì.



Tu-bồ-đề hiểu ý Phật, liền trịch áo, bày vai hữu, đánh lễ Phật rồi cung kính nói :

Bạch Thế Tôn, đối với các thiện nam, tín nữ phát tâm Bồ đề, làm thế nào để được an trụ ?

Muốn được an trụ, muốn không bị vọng niệm quấy rối thì *khí bố thí*, nên hành bố thí không trụ tướng\* ; *khí độ sanh* nên hành độ sanh vô ngã\*\*



\* **Bố thí không trụ tướng** (còn gọi là *bố thí vô tướng*) : Việc bố thí có 3 cái không : *không thấy có ta (bố thí)* ; *không thấy có người (được bố thí)* ; *không thấy có pháp bố thí*. \*\* **Độ sanh vô ngã** (vô ngã là không có cái-ta-chân-thật) : Việc độ sanh có 3 cái không : *không thấy có người mình độ* ; *không thấy có mình độ (kẻ khác)* ; *không có pháp độ ai cả*.



**“Vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh !”**

Tu-bồ-đề đã hiểu được nghĩa lý này, lòng mừng rỡ, rơi nước mắt. Từ đó Tu-bồ-đề được tôn xưng là bậc Giải không đệ nhất.

Vì muốn cho Tu-bồ-đề thêm tin tưởng vào sự bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã, Phật kể cho Tu-bồ-đề nghe một câu chuyện quá khứ của Phật.

Thuở xưa, tại vùng rừng núi kia, Ta đang ngồi dưới cội Bồ đề, nhắm mắt tĩnh tọa thì bỗng tai nghe rõ một chuỗi cười lạnh lạnh. Ta mở mắt, thấy một bầy con gái đang đứng trước mặt. Họ xinh đẹp như các vương phi.



Ông đạo ơi,  
sao ông dám ngồi  
một mình ở đây ? Bộ  
không sợ hùm  
beo sao ?



Người có  
lòng từ thì không bị  
thú dữ làm hại. Ở thành  
thị, vàng, bạc, sắc đẹp, uy  
quyền cũng là một thứ  
sài lang, hổ báo.



Nghe vậy, các cung nữ thỉnh Ta thuyết pháp. Ta ngắt một cành hoa đưa ra trước mặt họ.

Xưa nay  
ai cũng ưa khoái lạc.  
Nhưng khoái lạc có nhiều thứ :  
có thứ chân thật, có thứ giả dối,  
có thứ lâu dài, có thứ ngắn ngủi. Đóa  
hoa này đẹp thật, nhưng sớm héo tàn.  
*Tuổi trẻ và sắc đẹp ; sức khỏe và sự  
hùng mạnh... đều không phải  
là thứ đáng cho ta  
nương tựa.*



Ta vừa nói tới đó thì một người mặc sắc phục vương giả, tay cầm gươm từ trong rừng bước ra, đến bên Ta, nói lớn :

Mi là ai  
mà dám đùa cợt  
với các cung phi  
của ta ?

Xin được  
hỏi quý danh  
của ngài.



Chẳng lẽ  
người không biết ta  
là Cát Lợi Vương  
hay sao ?

À !  
Nhẫn nhục !  
Để xem người nhẫn  
nhục đến mức  
nào ?

Đại vương,  
người tu hành rất  
nhẫn nhục, không  
dám tranh cãi với  
đại vương.





Nói xong Cát Lợi Vương lấy gươm xẻo tai, chặt tay, chặt chân Ta. Vì muốn độ chúng sanh, lúc ấy Ta không có một chút sân hận. Ta theo tinh thần vô sanh, vô ngã.

Sau khi nghe Phật kể xong câu chuyện, Tu-bồ-đề lãnh hội được chân lý vô ngã tối cao.

## V. "Cái KHÔNG" là cái gì ?

Một người Bà-la-môn trí thức hỏi Tu-bồ-đề.

Nghe nói ngài là người giải không đệ nhất. Vậy xin hỏi : "Tại sao tất cả mọi đồ vật trên thế gian đều tồn tại trước mắt mà ngài cứ cho là KHÔNG ; cứ giải thích là KHÔNG ?"



Tu-bồ-đề đưa tay chỉ căn phòng.

"Gian phòng này do 4 yếu tố : Đất, Nước, Gió, Lửa và vài nhân duyên khác hợp lại mà thành."



Nếu đem  
phân tích chúng  
thành Đất, Lá, Gỗ, Lửa...  
thì thử hỏi gian phòng  
có còn hiện diện  
không ?



“Từ việc ‘*Tất cả đều do hoà hợp mà có, ta có thể thấy được cái - lý KHÔNG*’ (Căn nhà đang CÓ, nhưng nếu nó bị hoả hoạn thì ta KHÔNG còn căn nhà nữa).

Tóm lại, *Cái - KHÔNG* không có nghĩa là *không có* mà là *không thật-có như ta đã nhận thức*.

Cái-CÓ và cái-KHÔNG chẳng khác nhau, mà hợp với nhau như là MỘT. Vì thế ta có thể nói : “*Sắc bất dị không, không tức thị sắc*”. (Sắc chẳng khác với không ; không chẳng khác với sắc. Sắc tức là không ; không tức là sắc)

Nhìn người Bà-la-môn đang trầm ngâm, Tu-bồ-đề tiếp :

— “Ông đang thấy *một trái xoài vừa rơi xuống đất*. Hột xoài sẽ nảy mầm, rồi lớn lên thành cây xoài, trổ hoa, kết trái. *Một khi có đủ nhân duyên (hột xoài, đất, nước, phân bón, nhà nông...)* thì ta CÓ cả một rừng xoài. Còn nếu không hội đủ nhân duyên thì ta KHÔNG thấy bóng dáng một cây xoài nào cả.

Xin ngài nhớ cho : **Đó là KHÔNG !**”

Hai người chia tay nhau, ai cũng hoan hỷ.



## VI. Người đầu tiên nghênh đón Đức Phật trở về từ cõi Trời Đạo Lợi

Đầu mùa mưa năm 583 trước Tây lịch, mọi người không thấy Phật trong tăng đoàn. A-na-luật dùng thiên nhãn nhìn khắp bốn phương, rồi nói với các tỷ kheo.

Thế Tôn đang giảng kinh cho thánh mẫu Maha Maya tại cõi Trời Đạo Lợi.



Ba tháng sau, Thế Tôn trở về. Các đệ tử biết tin, tranh nhau đi nghênh đón Ngài.

Lúc đó Tu-bồ-đề đang vá áo trong một hang động tại núi Linh Thứu, nghe tin Phật trở về, ngài buông kim, định đi nghênh đón Phật ; nhưng rồi lại ngồi xuống.

Đi đón  
Thế Tôn để làm  
gì nhỉ ?



Chân thân  
của Thế Tôn không thể  
được thấy bằng 6 căn. Ta mà đi  
nghênh đón Ngài thì chẳng khác nào  
cho rằng pháp thân Ngài do tứ đại  
hoà hợp. Như thế là ta không  
hiểu cái KHÔNG của  
các pháp.





Suy nghĩ xong, tôn giả thân nhiên ngồi vả áo.

Là người có thần thông bậc nhất trong phái nữ, Liên Hoa Sắc đi nhanh đến bên Phật, hãnh diện nói :

Bạch Thế Tôn,  
con là người thứ  
nhất nghênh đón  
Thế Tôn.

Liên Hoa Sắc  
không phải là người  
đầu tiên nghênh đón  
Ta trong chuyến  
trở về này.



Liên Hoa Sắc ngạc nhiên, nhìn chung quanh : phái đoàn chư tăng còn đang ở phía xa xa.

Bạch Thế Tôn, ai là người đầu tiên nghênh đón Thế Tôn ?



Vừa khi đó tất cả đã đến bên Phật.

Hôm nay người gặp Ta trước nhất, chính là Tu-bồ-đề.

Hiện giờ Tu-bồ-đề đang quan sát tánh KHÔNG của các pháp. Người thấy pháp trước nhất mới là người thứ nhất nghênh tiếp Phật



## VII. Mưa hoa trong động đá

Cảnh vật ở núi Linh Thứu rất hợp với người tu hành. Tu-bồ-đề thích sống nơi này. Gặp lúc trời quang mây tạnh, ngài toạ thiền dưới gốc cây, bên sườn núi.



Đối với tôn giả, núi rừng là một đạo tràng\* tốt. Ban ngày chim thú tìm đến, ban đêm có trăng sáng, gió lành.

\* **Đạo tràng** (tràng là trường) : Nơi Phật thành đạo. Đạo tràng của Phật Thích Ca ở tại rừng Gaya, dưới gốc cây Bồ đề, trong nước Ma-kiệt-đà. Về sau hai chữ đạo tràng có nghĩa rộng hơn : nơi chánh điện thờ Phật, nơi tụng kinh hàng ngày, nơi thuyết pháp, giảng kinh, nơi thanh tịnh vắng vẻ để người ta hành tham thiền, nhập định



Một hôm tôn giả toạ thiền trong động, ánh sáng oai đức của Ngài chiếu tới tận Thiên cung.

Nhiều vị Trời xuất hiện, rải thiên hoa quanh tôn giả.

Tu-bồ-đề,  
tuy ở cõi người nhưng  
Ngài rất đáng thọ sự cúng  
dường của cõi Trời.  
Chúng tôi xin  
đánh lễ.



Sự xuất hiện của thiên nhân, hoa trời... đã khiến cho Tu-bồ-đề xuất định.

Các ngài là ai? Vì sao đến đây rải hoa, khen ngợi bản tăng?

Tôi là Đế Thích. Các vị kia là thiên nhân.



Đa tạ các ngài tặng hoa.



Tu-bồ-đề nói xong, chư thiên lại đánh lễ một lần nữa rồi từ từ biến mất trong mây.

## VIII. Chư thiên thăm bệnh

Một hôm Tu-bồ-đề cảm thấy trong người mỗi mọt, bèn trải toạ cụ, ngồi kiết già.

Đã đến  
lúc ta phải trả các  
nghiệp báo của  
quá khứ, mà...

...thuốc men  
không thể trừ tận  
gốc ; chỉ có thể tin vào  
luật nhân quả, sám hối  
về các tội và các  
nghiệp....



Ngay lúc ấy Đế Thích dẫn 500 thiên nhân và nhiều nhạc thần từ Thiên cung bay xuống.

Các nhạc thần đến trước tôn giả, khấu đầu và hát :

Tôn giả Tu-bồ-đề,  
Qua khỏi bể sanh tử  
Tiêu dứt lửa hữu vi  
Già, bệnh, thống khổ đều đoạn trừ  
Tôn giả,  
Thần người được lành bệnh.



Bản nhạc chấm dứt,  
Đế Thích mang cả  
quyển thuốc đến  
đảnh lễ Tu-bồ-đề.  
Tôn giả đáp lễ, khen  
rằng lời ca và nhạc  
điệu thật là vi diệu.



Tôn giả,  
hiện giờ bệnh  
của ngài như  
thế nào ?

Bệnh của  
bản tạng có thể  
dùng pháp thủy cam lồ  
của Thế Tôn và pháp thiên  
quán... chữa lành. Hiện  
tại thân tâm đã  
yên ổn.

Đế Thích hoan hỷ, đảnh lễ tôn giả rồi cùng các thiên nhân  
trở lại cõi Trời. Tu-bồ-đề nhìn theo cho tới lúc các vị đó  
mất dạng.