



# XÁ LỢI PHẤT

# I. Từ thời niên thiếu tới lúc đắc quả A-la-hán

Sariputta\* sinh trong một gia đình quý tộc của làng Upatissa nên được dân làng gọi là “cậu Upatissa”.



Cha là luận sư nổi tiếng trong giáo đoàn Bà-la-môn.



\* Sariputta là con của ông Vanganta và bà Rūpasāri. Chữ sariputta có nghĩa là “con của bà Rupasari” (dịch nghĩa là Xá Lợi Tử và dịch âm là Xá lợi phất).



Lúc 8 tuổi, Xá-lợi-phất ăn nói lanh lợi và đã đọc nhiều kinh, sách. Thuở đó các triệu phú ở Vương Xá thường mở tiệc khoản待 các đại thần, thái tử, luận sư.



Trong dịp này, cậu bé đến ngồi trên các chiếc ghế dành cho các luận sư. Nhiều vị đại thần cho rằng đó là đứa con ngỗ nghịch của luận sư Vanganta nên không chấp nhất, chỉ sai người đến đuổi đi.



Nhưng những người đi làm nhiệm vụ đã gấp phải một đứa bé có tài ứng đối. Họ ngạc nhiên, trở về báo với các đại thần : mọi người đều khen cậu bé là một thần đồng.



Xá-lợi-phát có một người bạn cùng tuổi, tên là Moggallana,\* sinh ở làng Kolitagama và cũng được người đương thời gọi theo tên làng : cậu Kolita. Hai người rất thân nhau.

\* Moggallana được đặt theo tên mẹ (là bà Moggallini), dịch âm là *Mục-kiền-liên*.



Ngày kia, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đến dự lễ-hội hàng năm được tổ chức trên đỉnh núi. Hội chợ rất vui, nhưng sau những giờ náo nhiệt, cảnh vật lại hoang vắng như cũ.

*Điều này làm cho cả hai nhận ra rằng mọi thú vui vật chất đều không kéo dài.*

Nếu mọi thú vui vật chất là tạm bợ thì ta hãy đi tìm một cách nào đó để thoát ra khỏi các nỗi khổ.

Huynh có lý ! Vậy ta cùng đi !





Xá-lợi-phát và Mục-kiền-liên liền đến thọ giáo với đạo sĩ Sanjaya.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chàng trai đạt được một trình độ y như sư phụ. Khi đó họ không hài lòng về các kiến thức mà mình vừa có.

Này  
huynh, ở đây ta  
không còn học được  
gi. Ta đi thôi,  
huynh à !

Hãy  
vào già từ  
thầy và các  
bạn đã.



Lại phiêu bạt nhiều nơi. Lại tìm các đạo sĩ Bà-la-môn danh tiếng để học hỏi. Nhưng tất cả đều không làm hài lòng họ.



Buổi chia tay đó diễn ra trong khoảng thời gian gần 60 đệ tử của Phật rời Vườn Lộc Uyển để đi truyền-bá Đạo Phật. Một trong 5 tỷ kheo trong nhóm ông Kiều-trần-như đi về nước Ma-kiệt-dà.

Nhờ vậy mà một hôm Xá-lợi-phất có dịp nhìn thấy các cử chỉ thanh cao của một tỳ kheo lì đang đi khất thực trong thành Vương Xá



Một lát sau, tỳ kheo Assaji khất thực xong, đến một địa điểm thuận tiện để thọ thực. Xá-lợi-phất liền tiến đến, dâng một chén nước.

Thưa tôn già,  
dáng diệu của ngài thật  
là thanh tịnh. Xin ngài  
cho biết tôn sư của  
ngài là ai ?

Sư phụ  
của bần tăng là sa  
môn Gotama, mà các  
đệ tử của Ngài gọi  
là Phật.





Tỷ kheo Assaji liền đọc một bài kệ.

Muôn vật từ duyên sinh  
Lại từ duyên mà diệt  
Bắc giác ngộ tuyệt vời,  
Đã từng như vậy thuyết.



Nghe xong, Xá-lợi-phất chứng ngay sơ quả, chạy đi tìm Mục-kiền-liên.



Nghe xong hai câu đầu của bài kệ, Mục-kiền-liên chứng ngay được sơ quả.



Đôi bạn trẻ đến thăm thầy, thuật lại chuyện gặp một tỳ kheo và mời thầy cùng đi tìm Phật. Đạo sĩ Sanjaya từ chối.



Khi Xá-lợi-phát và Mục-kiền-liên từ già 250 bạn đồng tu thì tất cả đều muốn theo hai sư huynh của họ. Thế là mọi người vào lạy tạ Sanjaya, rồi đi gặp Phật.

Lúc đó Phật đang thuyết pháp. Vừa trông thấy Xá-lợi-phát và Mục-kiền-liên, Ngài liền ngưng giảng, nói :

Đôi bạn  
Upatissa và Kolita  
đã đến kia rồi ! Đó  
sẽ là những đệ tử  
xuất sắc của  
Như Lai.



Phật nhận hai người vào Giáo hội. Mục-kiền-liên đến trú tại một ngôi làng trong xứ Ma-kiệt-dà. Sáu ngày đã trôi qua, một cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôn giả không chú tâm được. Từ xa, Phật dùng thần thông hiện đến bên cạnh Mục-kiền-liên, dạy cách chống lại cơn hôn trầm. Sau ngày thứ 7, Mục-kiền-liên đắc quả A-la-hán.



Một tuần nữa lại trôi qua. Trong khi đứng hầu quạt Phật lúc Phật đang giảng cho cậu ruột của mình là Dighanakha nghe, Xá-lợi-phát hiểu được và đắc quả A-la-hán. Ngay chiều hôm ấy, Phật cho gọi tất cả các đệ tử đến.





## II. Cung kính thầy, hêt lòng với bạn đồng tu và tận tâm với đệ tử

### A. Cung kính thầy

- ◆ Khi được sống chung với Assaji trong cùng một tinh xá, mỗi lần đánh lễ Thế Tôn xong, Xá-lợi-phất nghiêm minh đánh lễ trưởng lão Assaji với ý nghĩa đây là *người thầy đầu tiên* của mình.



- ◆ Còn những lúc hai vị sống tại hai nơi khác nhau, Xá-lợi-phất quay mặt về phía Assaji đang cư trú mà lễ bái.



## B. Hết lòng với bạn đồng tu

Là tỳ kheo đầu đàn của tăng đoàn, Xá-lợi-phất luôn luôn làm tròn nhiệm vụ đối với các bạn đồng tu.

◆ Các tỳ kheo ở phương xa đến tro học tại Kỳ Viên, lúc sắp sửa trở về trú xứ cũ đều đến từ giã Phật. Phật khuyên họ tới thăm Xá-lợi-phất.

◆ Xá-lợi-phất đi khất thực trễ hơn các tỳ kheo khác : sáng nào tôn giả cũng đi quanh tinh xá, thấy chỗ nào chưa sạch, chưa gọn thì quét dọn, sắp xếp lại.

◆ Tôn giả còn đến bệnh xá an ủi bệnh nhân, xem họ cần gì rồi tìm cách cung ứng, sau đó mới đến nhà người thí chủ đã mời ngài trước đó.

◆ Câu chuyện Xá-lợi-phất đến thăm triệu phú Cấp Cô Độc lúc lâm chung là câu chuyện khá cảm động.\*

◆ Sau khi đã có thiên nhãn mà vẫn còn bị vài phiền não nhỏ nhặt, A-na-luật liền đến hỏi Xá-lợi-phất và được chỉ cách hoá giải.\*\*

◆ Khi hay tin tỳ kheo Channa\*\*\* bị bệnh nặng, Xá-lợi-phất đến thăm, ngỏ lời sẽ đi tìm thuốc và thức ăn thích hợp cho Channa. Nhưng Channa nói rằng mình đang đau đớn và biết rằng không thể hết bệnh, nên đã quyết định chấm dứt mạng. Ngay khi Xá-lợi-phất ra về, Channa chấm dứt mạng sống của mình.

Về việc này, Phật nói rằng Channa không có sai lầm vì trước đó Channa đã đắc quả A-la-hán.

◆ A-nan là người rất quý trọng Xá-lợi-phất và Xá-lợi-phất cũng rất cảm mến A-nan. Người huynh trưởng thường nghĩ rằng : “A-nan luôn luôn hầu cận Phật. Đó là việc mà đáng lý mình phải làm”.



\* Xem Cấp Cô Độc.

\*\* Xem A-na-luật.

\*\*\* Ông này trùng tên chứ không phải là Channa (Xa-nặc), người đánh xe cho Thái tử Tất Đạt Đa.

### C. Tận tâm với đệ tử

#### ● 1. Giúp một tỳ kheo được ăn no một lần duy nhất trong đời

Có một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, sống lang thang, đói khát. Lúc 7 tuổi cậu ta phải lượm từng hạt cơm mà ăn. Một hôm tôn giả Xá-lợi-phất đi khất thực ở Xá Vệ trông thấy, gọi lại và cho xuất gia. Lớn lên, Losaka trở thành tỳ kheo Losakatissa, luôn luôn nhận rất ít đồ cúng\*.

Sau một thời gian tu học, Losakatissa đắc quả A-la-hán, song vẫn không nhận được nhiều thực phẩm cúng dường. Losakatissa yếu dần và ngày nhập Niết bàn đã cận kề.

Hôm ấy Xá-lợi-phất hướng tâm đến người đệ tử này, biết tối đó Losakatissa sẽ nhập Niết bàn, bèn đưa đệ tử của mình vào thành khất thực. Nhưng *hai vị không nhận được gì cả*. Xá-lợi-phật bảo Losakatissa quay lại tinh xá, còn ngài tiếp tục đi khất thực. Nhưng những người được giao nhiệm vụ đem thức ăn về, đều quên trao lại cho Losakatissa.

Khi trở về, Xá-lợi-phật hỏi :

— Nay hiền giả, hiền giả đã nhận được thức ăn chưa ?

— Thưa tôn giả, con *sẽ nhận được*. — Losakatissa đáp.

Trưởng lão Xá-lợi-phật giật mình, đưa mắt nhìn lên trời : *đã quá giờ ăn rồi*. Ngài nói với Losakatissa :

— Nay hiền giả, hãy đợi ở đây.

Nói xong, trưởng lão đi vào hoàng cung.

Nhà vua sai người cầm lấy bình bát, bỏ vào đó bốn loại bánh ngọt, nói :

— Đây là thức ăn phi thời.



\* Bởi vì trong một tiền kiếp, ông này là một nhà tu có lòng hẹp hòi : đã “ngăn cản” một tín chủ bố thí cho một nhà sư khác.

Trở về tinh xá, Xá-lợi-phát chia bát ra trước mặt tỳ kheo Losakatissa, nói :

— Này hiền giả ! Ăn bánh đi !

Nhưng Losakatissa ngại ngùng, không dám ăn.

— Hãy ăn đi ! Một khi tay bần tăng còn cầm bình bát thì thức ăn vẫn còn ở trên đó.

Do thần lực của Xá-lợi-phát, các bánh ngọt không bị biến mất\*. Thế là trong suốt cuộc đời của mình, đây là lần duy nhất Losakatissa được ăn no.



\* Truyền thuyết nói rằng khi một người đưa cho Losakatissa nguyên một mâm đầy bánh trái, khi vị này cầm lấy một món thì tất cả những gì còn lại trên mâm đều biến mất.

## ● 2. Giúp một bà lão thoát cảnh nghèo.

Dân chúng sống tại Xá Vệ đến nhờ một tỳ kheo truyền-pháp giới-thiệu các tỳ kheo để họ cúng dường. Có một bà lão sửa soạn được một ít quà. Bà rụt rè đi gấp vì tỳ-kheo truyền-pháp, nói :

- Thưa thầy, nhờ thầy giới thiệu cho con một tỳ kheo.
- Thưa nữ thí chủ, tất cả các tỳ kheo đã được bần tăng giới thiệu rồi. Nay ở tinh xá chỉ còn có trưởng lão Xá-lợi-phất. Hãy cúng phần ăn cho vị ấy.
- Lành thay ! — Bà lão hoan hỷ nói, rồi đứng chờ.

Khi Xá-lợi-phất đến, bà đảnh lễ, tay cầm lấy bình bát, đưa trưởng lão về nhà mình, mời ngồi.

Tin tức về việc này được loan truyền đến vua Ba-tư-nặc. Ngài cho mang nhiều loại thức ăn, một cái áo, một túi tiền 1000 đồng... đến cho bà lão, nhấn rằng :

- Quả nhân tặng bà cái áo và số tiền nhỏ mọn kèm theo để bà tiêu dùng trong khi tiếp đón đại trưởng lão.

Rồi ông Cấp Cô Độc, bà Visakha cũng gởi quà đến, còn các gia đình khác, người này gởi 100, người kia tặng 200 đồng...

*Trưởng lão Xá-lợi-phất dùng xong một chén cháo, ăn một cái bánh do bà lão nấu, an trú bà trong quả Dự lưu rồi trở về tinh xá.*



### III. Độ cho một người làm công quả trong chùa



Ở Xá Vệ có một người Bà-la-môn nghèo khổ, vào sống trong chùa, làm công quả : quét dọn, dâng nước...



Ít lâu sau, ông xin xuất gia, nhưng chư tăng không đồng ý. Vì thế ông buồn bã, gầy mòn.

Một sáng kia, Phật nhìn khắp thế gian, thấy người Bà-la-môn này đủ duyên lành để đắc quả A-la-hán. Ngài hỏi :

Này các tỳ  
kheo, trong các thầy,  
có ai nhớ rằng mình đã thọ  
bát của người Bà-la-môn  
này không ?

Bạch  
Thế Tôn, ông này  
đã có lần cúng dường  
cho con một vỉ  
cơm.





Liền sau đó, Xá-lợi-phất làm lễ xuất gia cho người Bà-la-môn. Một thời gian sau, vị này đắc quả A-la-hán. Đó là tỳ kheo Radha.

## IV. Gương nhẫn nhục và khiêm tồn

### A. Nhẫn nhục

#### ● 1. *Bị đoạt chỗ ngủ mà không giận.*

Sau khi xây xong một ngôi tịnh xá ở Xá Vệ và sau khi gởi các sứ giả đi khắp nơi báo tin, Phật rời Vương Xá đến sống tại Tỳ-xá-ly một thời gian rồi sau đó mới tới Xá Vệ.

Trong cuộc hành trình này, các đệ tử của “Nhóm 6 tỷ kheo ưa tranh cãi” đã tranh lấy các căn nhà chưa có người ở. Vì vậy các trưởng lão đến sau không có nơi trú ngụ : các đệ tử của tôn già Xá-lợi-phất không tìm được một căn nhà nào cho thầy mình. Thế là tôn già đành phải ngủ hoặc phải đi kinh hành suốt đêm dưới một gốc cây.

Trời tờ mờ sáng, Phật thức dậy, đi ra, dǎng hắng. Xá-lợi-phất dǎng hắng trả lời.

— Ai đó ?

— Bạch Thế Tôn, con là Xá-lợi-phất.

— Thầy làm gì ở đây ?

Xá-lợi-phất bèn kể lại mọi việc với vẻ mặt bình thản, không một chút buồn phiền.



## ● 2. *Bị vu cáo mà vẫn không giận.*

Một hôm, tại Kỳ Viên, Xá-lợi-phất đến xin phép Phật cho mình đi du hành trong quốc độ. Phật bàng lòng và tôn giả về phòng sửa soạn đồ đạc. Liền sau đó một tỳ kheo đến bên Phật, nói :

— Bạch Thế Tôn, Xá-lợi-phất đã làm nhục con, nay bỏ đi để khỏi phải xin lỗi con, chớ không phải đi vì Phật pháp.

Phật cho gọi Xá-lợi-phất, nói cho tôn giả biết câu chuyện vừa rồi. Xá-lợi-phất ôn tồn giải thích :

— Bạch Thế Tôn, từ khi theo Thế Tôn đến nay, con chưa hề sát sanh, chưa hề nói vọng ngữ. Suốt ba tháng an cư kiết hạ, ngày nào con cũng sám hối. Từ lâu con nguyện làm như đất, như nước.\* Con không hề phạm lỗi với vị huynh đệ kia. Con biết những việc con đã làm, còn huynh đệ kia hẳn biết việc làm của vị ấy. Nhưng nếu con có lỗi thì con xin hướng về vị huynh đệ mà xin được tha thứ. Mong Thế Tôn minh xét.

Nghe đến đây, tỳ kheo vu cáo quỳ xuống, nói :

— Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá-lợi-phất không phạm lỗi. Con đã có lòng đố kỵ. Xin Thế Tôn tha thứ, con xin sám hối.



\* **Hiển như đất** : Ai muốn ném bất cứ thứ gì uế nào lên đất, đất cũng không giận hờn. \*\* **Hiển như nước** : Ai muốn ném bất cứ thứ sơ bẩn nào xuống nước, nước cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng mang các thứ đó đi xa... (xem La-hầu-la)

### ● 3. Bị mẹ rầy

Khi đi khất thực tại làng cũ, có lần Xá-lợi-phất ghé lại nhà, được mẹ mời ngồi. Bà vừa đang thức ăn vừa cằn nhặt :

— Sao lại bỏ nhà đi hoang, bỏ gia tài lớn để làm người ăn xin ?\*



Trước sau, Xá-lợi-phất vẫn làm thịnh, tay ôm bình bát đầy thức ăn, lảng lặng đi chỗ khác. Được nghe kể lại chuyện này, Phật khen.

Người  
bỏ được tánh  
nóng giận là người  
có thể làm tròn  
nhiệm vụ của  
mình.



\* Các tỳ kheo đến đây khất thực cũng được bà tặng thức ăn và bà cũng cằn nhặt gọi họ là bà con của "những kẻ bắt cóc" (con trai của bà).

## B. Khiêm tốn.

Một hôm, vì vội vàng, Xá-lợi-phất mặc áo không kín, một chéo áo bị xộc xệch, chú tiểu 7 tuổi báo cho tôn giả thấy. Tôn giả lập tức sửa lại nội y, ngoại y rồi bước tới trước mặt chú sa di này, nói :

— Sư ạ ! Bây giờ y phục của bần tăng đã chỉnh tề rồi.



## V. Bị đánh mà cũng không giận

● Một hôm Xá-lợi-phất và La-hầu-la đi khất thực trong thành Vương Xá thì có một tên vô lại ném cát vào bình bát của tôn giả và dùng gậy đánh La-hầu-la :

— Các ngươi không lo làm ăn gì cả. Miệng thì luôn luôn nói “tu đi, nhẫn nhục”. Nay ta phá, ta đánh các ngươi, xem các ngươi có thật sự nhẫn nhục không ?

Trong lúc La-hầu-la tò vè tức giận thì Xá-lợi-phất nói :

— La-hầu-la, chờ có nóng giận ! Thế Tôn đã từng dạy rằng : “*Phải đem lòng từ bi thương xót chúng sanh*”.

● Thấy nhiều người khen Xá-lợi-phất về sự nhẫn nại, một người Bà-la-môn nói :

— Ông ấy không nóng giận là vì không có ai khiêu khích.

Thế rồi một hôm, trong lúc Xá-lợi-phất đang vào thành, người này bước nhanh tới, đánh một thoi như trời giáng vào lưng tôn giả. Tôn giả bình thản, tiếp tục đi, không quay về phía sau chỉ hỏi :

— Cái gì vậy ?

Người Bà-la-môn vừa kinh ngạc vừa hối hận, liền chạy tới phía trước, quỳ xuống.

— Ông làm gì vậy ? — Xá-lợi-phất hỏi.

— Thưa tôn giả, tôi muốn thử tính nhẫn nhục của ngài. Giờ đây xin ngài tha lỗi cho. Và nếu ngài săn lòng tha lỗi, mong ngài đến nhà tôi để tôi được hân hạnh dâng cúng.

Thế rồi người Bà-la-môn cung kính ôm lấy bình bát của Xá-lợi-phất. Hai người đi về nhà.



Trong khi đó một đám đông đã bao vây nhà “kẻ rắn mắt”. Khi Xá-lợi-phất bước ra cùng với người Bà-la-môn, đám đông la lớn :

Chúng tôi  
đến trị tội người  
Bà-la-môn đã  
đánh tôn giả.

Người này  
đánh bần tăng  
hay đánh các  
đạo hữu ?

Ông  
ấy đánh  
tôn giả.

Người này  
đánh bần tăng và  
đã sám hối với bần tăng  
rồi. Thế thì còn gì  
phải trị tội.





Một hôm Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đang ngồi thiền thì một con quỷ đến đánh vào đầu Xá-lợi-phất.

May thay ! Lúc ấy tôn giả đang nhập định nên không thấy đau. Mục-kiền-liên thấy rõ, đến bên Xá-lợi-phất, hỏi :

Sư huynh  
có mạnh khoẻ  
không ?

Sư huynh  
vừa bị một con  
quỷ đánh. Cú đánh  
ấy đủ sức đập chết một  
con voi khổng lồ. Thật  
đáng mừng cho  
sư huynh.

Bắn tảng  
bình thường, chỉ  
thấy cái đầu hơi ê  
ẩm một chút.



## VỊ. Bị Phật rầy

Tại Xá Vệ, có lần Phật nói với Thiên tử Susima về Xá-lợi-phất như sau :

Về Xá-lợi-phất,  
 Mọi người đều xác nhận :  
 Là bậc đại hiền tri,  
 Không phẫn hận, ít dục,  
 Nhu thuận và điều phục,  
 Chờ đợi thời giờ đến,  
 Để hưởng quả thuận thực.

Tuy nhiên người học trò Đại trí huệ này cũng có lần “bị rầy”.

● Năm 554 trước Tây lịch, thấy sức khoẻ của Phật yếu nhiều, tỳ kheo Đề-bà-đạt-đa đòi Phật giao quyền lãnh đạo Giáo hội lại cho ông ta. Phật không đồng ý. Thế là Đề-bà-đạt-đa thành lập *Giáo hội ly khai*. Bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá-lợi-phất vào Vương Xá nói với mọi người rằng : “*Giáo hội đã bắt tín nhiệm tỳ kheo Đề-bà-đạt-đa. Từ nay vì này có làm hoặc tuyên bố bất cứ điều gì, thì đó là với tư cách cá nhân của ông ấy.*”

— Bạch Thế Tôn, trước đây con từng khen Đề-bà-đạt-đa là người đã đạt nhiều quyền năng vĩ đại. Bây giờ vào đó, con sẽ nói như thế nào ? — Xá-lợi-phất nói.

— *Này Xá-lợi-phất, trước đây, lúc khen Đề-bà-đạt-đa, thầy có nói một cách trung thực không ?*

— Thưa có, bạch Thế Tôn.

— *Vậy bây giờ vào thành, thầy cũng cứ nói các sự thật về Đề-bà-đạt-đa !*

Thế là Xá-lợi-phất cùng với vài vị trưởng lão khác vào Vương Xá báo tin rằng : “*Đề-bà-đạt-đa đã ra khỏi Giáo hội*”.

Một thời gian sau, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đến Tượng Đầu Sơn thuyết giảng cho 500 tỳ kheo — đã theo Đề-bà-đạt-đa — trở về tinh xá Kỳ Viên.

● Có một số cư sĩ vừa được Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên cho xuất gia. Họ kéo đến gặp Phật để lễ bái, nhưng trong khi chờ gặp Phật, họ nói chuyện huyên thuyên.

Nghe ồn ào, Phật hỏi các tỳ kheo và được trả lời rằng chính các “đệ tử của sư huynh Xá-lợi-phất và của sư huynh Mục-kiền-liên làm mất trật tự”. Phật cho gọi tất cả đến, rầy :



Sau khi những người làm ồn đi khỏi, Phật hỏi :

— Này Xá-lợi-phất. Thầy nghĩ như thế nào về việc Như Lai đuổi các tỳ kheo ấy ?

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn muốn nơi này luôn luôn được trang nghiêm, thanh tịnh. — Xá-lợi-phất trả lời.

— Này Xá-lợi-phất ! Thầy chờ có để các ý nghĩ như vậy phát sinh trong đầu thầy ! — Phật nói.

Rồi quay sang Mục-kiền-liên, Phật lặp lại câu hỏi đó.

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn muốn con và sư huynh Xá-lợi-phất phải mau mau trở về lo chăm sóc các Tăng chúng. — Mục-kiền-liên đáp.





Thầy nói  
dúng ý ta : chính  
Như Lai hoặc Xá-lợi-phất  
hoặc Mục-kiền-liên phải  
lo chăm sóc các  
Tăng chúng.

● Có lần Xá-lợi-phất đến thăm một bệnh nhân đang hấp hối ! Biết người Bà-la-môn rất tôn kính Phạm Thiên, trưởng lão liền chỉ dẫn cho họ một con đường đạt đến cõi Trời. Khi trưởng lão trở về tinh xá, Phật hỏi :

— *Này Xá-lợi-phất, sao thầy không chỉ dẫn những quả vị cao hơn cõi Phạm Thiên cho người bệnh ấy ?*

— Bạch Thế Tôn, do các Bà-la-môn rất tôn kính Phạm Thiên nên con chiểu ý họ trong giây phút cuối.

— Chính vì vậy mà giờ này người Bà-la-môn đó đã sanh lên cõi Phạm Thiên.

Điều này khiến cho ông ta phải tốn một thời gian dài nữa, rồi phải sanh làm người trở lại và cuối cùng mới đắc quả cao nhất.



## VII. Những giây phút sau cùng

Cuối mùa mưa năm 546 trước Tây lịch, Xá-lợi-phất dặn dò tỳ kheo Cunda.\*

— Nay Cunda, hãy báo tin cho 500 tỳ kheo trong nhóm, rằng họ sẽ theo ta về quê.

Sau đó Xá-lợi-phất đến gặp Phật, nói :

— Bạch Thế Tôn, nay tới lúc con từ bỏ cõi trần. Mong Thế Tôn cho phép.

— Nay Xá-lợi-phất, nếu Như Lai nói : “Cho phép nhập diệt” thì người ngoại đạo sẽ cho rằng Như Lai ca ngợi sự chết ; còn Như Lai nói “Hãy khoan nhập diệt” thì họ nói rằng Như Lai ca ngợi vòng sanh diệt. Nhưng, con muốn nhập diệt tại đâu ?

— Bạch Thế Tôn, tại căn phòng thuở con chào đời.

— Nay Xá-lợi-phất ! Hãy thuyết pháp lần cuối cùng cho các tỳ kheo nghe đi !

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Sau khi làm theo lời dạy của Thế Tôn, Xá-lợi-phất nói :

— Bạch Thế Tôn, lát nữa đây con sẽ già từ Thế Tôn mà không còn dịp gặp lại. Trước phút chia ly này, con mong Thế Tôn hãy tha thứ cho con về những lời nói, việc làm hoặc các cử chỉ nào không thích đáng trong 40 năm qua.

— Nay Xá-lợi-phất, Như Lai rất hài lòng về con. Trong bao năm qua, con không có một lời nói, một hành động hoặc một cử chỉ nào trái ý Như Lai. Mà dẫu cho có đi nữa, Như Lai cũng bỏ qua hết. Thôi, hãy đi lo công việc đi, Xá-lợi-phất !



\* Đây là em ruột của trưởng lão Xá-lợi-phất, trùng tên với người thợ rèn sê cung đường Phật một đĩa nấm độc trong 2 năm tới.



Nói xong, Phật rời chỗ ngồi, đến đứng trên tấm thảm trong Hương phòng. Trưởng lão Xá-lợi-phát đi ba vòng chung quanh Phật, luôn hướng về bên phải, mắt nhìn về phía Phật.



Rồi trùm linh, tôn giả chắp tay đưa lên cao với một dáng điệu hết sức tôn kính, chân bước thut lùi. Cứ thế trưởng lão lui dần, lui dần... Hình ảnh Phật càng lúc càng nhỏ hơn trong đôi mắt đầy lệ của vị tỳ kheo đáng kính.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy Phật nữa, tôn giả mới quay lại, đi bình thường. Phật nói :

— Nay các tỳ kheo, hãy đi theo Xá-lợi-phất !

Sau lời phán uy nghiêm và cảm động đó, hết thảy mọi người chạy theo vị đại sư huynh của họ. Biết bao dòng lệ đã chảy, biết bao tiếng khóc...

Khi hai bên gặp nhau, trưởng lão nói :

— Chư huynh đệ hãy dừng lại nơi đây ! Hãy trở về tinh tấn tu học. Xin chờ quá bi thương ! Thế Tôn đã từng dạy rằng mọi vật là vô thường. Núi còn mòn, sông còn cạn thì thân xác của bần tăng làm sao được trường tồn ?

Nhưng mọi người vẫn đứng im phẳng phắc. Không ai nói một lời. Chỉ có những tiếng nấc không kềm chế được...

Đại trưởng lão lại lên tiếng thúc giục nhiều lần. Cuối cùng họ mới chịu rút lui, từng nhóm một.

Xá-lợi-phất đến đầu làng vào một buổi chiều, ngài ngồi nghỉ bên đường, ngắm lại làng cũ. Thỉnh linh có một người cháu nhận ra ngài, đến lễ.





Xá-lợi-phất mời chư tăng đến chỗ dành riêng cho họ, còn ngài vào phòng của mình. Bấy giờ bệnh tả hoành hành ngài dữ dội. Ngài đau đớn vô cùng.



Tin tức trưởng lão Xá-lợi-phất trở về được loan truyền khắp thôn xóm. Bà con láng giềng tới thăm đông nghẹt. Vua A-xà-thế và các đại thần cũng đến. Trưởng lão trò chuyện và khuyên mọi người ráng tu hành.

Khi tất cả đã ra về, căn phòng trở nên vắng vẻ thì Tứ Đại Thiên Vương đến lễ bái Xá-lợi-phất.



Tứ Đại Thiên Vương vừa già từ thi Vua Trời Sakka đến, rồi tiếp đó là các vị Đại Phạm Thiên.

- Lúc khách đã về hết, thân mẫu của tôn giả vào phòng, hỏi :
- Nay con, bốn vị khách đầu tiên là ai vậy ? Họ có vẻ quý trọng con lắm.
  - Thưa mẹ, đó là Tứ Đại Thiên Vương.
  - Ủa ? Vậy ra con ngang hàng với các vị đó sao ?
  - Thưa mẹ, lúc Thế Tôn vừa đản sanh, bốn vị đó đã đến hầu Ngài như những người cầm gươm hộ vệ một vị vua.
  - Thế còn người thứ nhì ?
  - Thưa, đó là vua Trời Sakka. Cách đây mấy chục năm, sau khi lên cõi trời Đạo Lợi để giảng cho Thánh mẫu Maha Maya và chư Thiên nghe, Thế Tôn trở về cõi trần. Khi đó vị Trời Sakka đã đưa tiễn Thế Tôn từ Thiên giới về thế gian. Vì Trời Sakka như chú sa di mang bát và y cho Thế Tôn vậy.
  - Ô ! Còn những người đến sau cùng ?
  - Đó là các vị Đại Phạm Thiên.
  - Là đệ tử lớn của Phật, chắc con “cao hơn” các vị đó ? Đó là những vị mà mẹ tôn thờ.

Xá-lợi-phất không trả lời câu hỏi mà nhìn chăm chăm vào mẹ mình. Trên gương mặt già nua xuất hiện một niềm vui khó tả.

- Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì dữ vậy ?
- Mẹ đang tự hỏi, nếu con đã có được phước đức như thế, thì phước đức của Phật hẳn là to lớn biết dường nào !
- Thưa mẹ, Phật là người thấy hết, biết hết mọi chuyện và có tấm lòng từ bi bao la...

Thầy mẹ đang sẵn sàng nghe pháp, Xá-lợi-phất liền theo pháp “Thuận thứ” mà giảng.

Khi tôn giả dứt lời, bà lão đặc quả Dự lưu. Bà hân hoan, rời phòng...



Bấy giờ tôn giả hỏi em mình :

— Ngày Cunda, bây giờ là mấy giờ ?

— Bạch sư huynh, đã hết canh năm.

— Hãy tập trung các tỳ kheo tại phòng khách và khiêng bân tảng ra đó.

Tại phòng khách, bầu không khí cực kỳ yên lặng. Mọi người như nghe rõ cả tiếng con tim mình đang thốn thức, tất cả đang chờ đợi một cái gì trọng đại sắp xảy ra. Đại trưởng lão ôn tồn nói :

— Chư huynh đệ, bân tảng đã sống trong giáo hội của Thế Tôn hơn 40 năm. Suốt thời gian đó, nếu bân tảng có lỗi gì với chư huynh đệ, thì hôm nay, trước lúc chia tay nhau, mong chư huynh đệ tha thứ cho bân tảng.



Có những tiếng nắc, tiếng sụt sùi và những giọt nước mắt chảy lăng lê... Vài người thốt lời an ủi Xá-lợi-phất, rằng tôn giả luôn luôn rất tốt với các tiểu đệ, rằng tôn giả hãy an tâm tĩnh dưỡng.

Đại trưởng lão đã kiệt sức rồi. Ngài lấy các y phục của mình đắp lên mặt rồi nằm nghiêng về phía bên phải...

Vầng trăng tròn của tháng Kattika chưa chịu lặn trên bầu trời rạng sáng như muốn nhìn một lần cuối vị tỳ kheo đức hạnh vừa già từ nhân thế !

Thân mẫu của trưởng lão thức giấc, vội chạy đến phòng con, sờ chân con, rồi ngồi sụm xuống, khóc nức nở :



Upatissa, con yêu quý  
của mẹ ! Suốt mấy chục năm qua,  
mẹ đã không hiểu con, nên mẹ mới có  
thái độ không phai với con, với các đạo  
hữu của con. Đến khi mẹ hiểu thì đã  
quá muộn màng. Thôi, con hãy để  
cho mẹ chuộc lại một phần  
lầm lỗi của mẹ.

Bà cụ lợm khوم bước ra khỏi phòng, tay lau đôi mắt. Bà thúc hối mọi người trong nhà tiếp dài 500 tỳ kheo thật tử tế. Sau đó bà tổ chức một tang lễ cực kỳ long trọng.

Sau lê hoả táng, trưởng lão Cunda lấy tấm vải lọc nước gói phần xá lợi của Xá-lợi-phất, gom tất cả các vật dụng hàng ngày của người quá vãng rồi đến tinh xá Kỳ Viên, vào gặp trưởng lão A-nan, nói :

- Thưa tôn giả, trưởng lão Xá-lợi-phất đã nhập diệt. Đây là những kỷ vật còn lại.
- Hiền giả, chúng ta đi thôi ! — A-nan nói.

Ngay lúc gặp Phật, A-nan than thở :

- Bạch Thế Tôn, khi nghe tin sư huynh Xá-lợi-phất nhập Niết bàn, con cảm thấy con yếu như cây sậy.
- Nay A-nan, khi mệnh chung, Xá-lợi-phất có lấy đi của thầy một số phước đức nào không ?
- Bạch Thế Tôn ! Không. Nhưng sư huynh là vị giáo giới của con, là người làm cho con hoan hỷ...
- Nay A-nan, một khi không còn chịu đựng nổi sức nặng của nó, cành cây phải gãy đổ ; thân cây dù có rắn chắc như thế nào, cũng không sao giữ lại được. Trước đây Như Lai chẳng đã nói : "Tất cả mọi thứ, hễ có sanh là có diệt".



Giảng đến đây, Phật đưa tay nhận hài cốt của Xá-lợi-phất rồi nói tiếp :

— Nay các tỳ kheo ! Đây là linh cốt của một người mà trước đây ít lâu, còn là bậc trí huệ đệ nhất. Trí huệ của Xá-lợi-phất rộng vô biên, trừ Như Lai ra, không ai sánh được với thầy ấy.

*Hãy xem !  
Đây là di thể  
của Xá-lợi-phất do  
chính Như Lai  
cầm lấy.*



Liền đó mọi người đánh lě hài cốt Xá-lợi-phất.